



## Buurtcomité Rondom 't Veer ~

Dit nieuwe krantje dat u in handen krijgt is goed gevuld!

We starten met twee nieuwe rubrieken: De job van... Want we zien mekaar 's morgens naar 't werk vertrekken of we ontmoeten elkaar als we terugkomen, maar wat voor werk zou deze of gene nu doen? Daar zijn we wel nieuwsgierig naar! Karen uit de Dobbelhuizen bijt de spits af!

Al even boeiend is het verhaal van onze gepensioneerden, we weten graag waar zij hun sporen hebben verdiend!

Er staan ook veel activiteiten op de agenda:

Het bezoek aan het Red Star Line Museum in Antwerpen, de paasbloemen en de paasklokken, de bloemenbedeling, de hangtuintjes in de Dobbelhuizen...

We verwelkomen ook twee nieuwe straten!

Je vindt er alles over in dit krantje, en we hopen jou enthousiast te maken om mee te doen!

### RED STAR LINE MUSEUM



#### De liefde achterna

Illegale vluchtelingen, het is een fenomeen van alle tijden. Niet alle passagiers van Red Star Line komen met de vereiste papieren in Antwerpen aan. Toen en nu betalen familieleden veel geld aan mensenhandelaars, om mensen die hen nauw aan het hart liggen een veilige reis richting vrijheid te kopen. Abram Spiwak, sinds 1888 op de dool door armoede en omdat hij te lijden heeft onder discriminatie, besluit zijn geliefde Sophie achterna te reizen naar Amerika. Hij heeft geen geldige papieren, maar met financiële steun van zijn familie waagt hij zijn kans. Mensensmokkelaars helpen hem over de grens tussen Rusland en Oostenrijk. Bijna loopt het mis, maar uiteindelijk is het, aan beide kanten van de oceaan, dankzij het mededogen van vreemden dat Abram zijn Sophie terugziet in New York.

Met dit, en talloze andere verhalen, word je ondergedompeld in het Red Star Line museum. De jaarlijkse culturele uitstap van de buurt gaat door op **paasmaandag 21 april** (voormiddag).

Inschrijven kan nog ! DOEN, wel vóór 10 april.

Geef je naam, telefoonnummer, aantal personen op bij Patricia (Dobbelhuizen 17), [patriciaclaes@hotmail.com](mailto:patriciaclaes@hotmail.com)

Nog aan het twifelen? Kijk even op hun site.

<http://www.redstarline.be/nl/pagina/waarom-red-star-line-bezoeken>

## DE JOB VAN... KAREN !

Op werkdagen trein ik naar de Wetstraat in Brussel waar ik mijn kost verdien bij de Koninklijke Belgische Automobilistenvereniging, beter bekend als Touring.

Ik zit wel niet in zo'n geel wagentje dat u bij pech met de wagen of fiets verder helpt, maar een deel van mijn job bestaat uit het zenden van de techniekers of sleepdiensten naar de plaats van onheil.

Naast dispatching vorm ik met 3 collega's de File Management; wij staan in voor de afhandeling van de interventies in België, we rapporteren aan onze klanten zijnde leasings (bv. Athlon – Arval – GE), constructeurs (bv. Opel – BMW – Mercedes), verzekeringsmaatschappijen enz. We proberen fouten en klachten recht te zetten, bemiddelen met politie en parket, verlenen bijstand in het kader van brandverzekering en zoveel meer.

Een dag bij Touring kan rustig beginnen, maar soms is een stevige regenbui of een zwaar ongeval voldoende om de volledige centrale in rep en roer te zetten.

In 2001 (tevens mijn debuutjaar bij Touring en in de Dobbelhuizen) zijn de 9 provinciale dispatchafdelin-

gen gecentraliseerd in Brussel, dit maakt dat je hier niet enkel de verschillende landstalen maar ook een veelvoud aan dialecten hoort, wat de communicatie niet altijd ten goede komt..

Aangezien de centrale non-stop draait, wordt er in verschillende shiften gewerkt. Met het vorderen van de jaren pleegt dit echter meer en meer een aanslag op het bioritme!

Wat de toekomst brengt is moeilijk te zeggen, maar zoals elk 'zichzelf respecterend' bedrijf is ook Touring aan een volgende herstructureringsronde begonnen; zo zal de dispatching in de toekomst gedeeltelijk geautomatiseerd worden met verlies van arbeidsplaatsen als gevolg.

Dit is in 't kort hoe ik mijn dagen vul op 't werk, en aangezien de concurrentie (VAB) blijkbaar al tot in 't straat zit, kan een beetje reclame zeker geen kwaad..

*Nog een grappig voorvalletje:*

*Een tijdje geleden belde een vrouw voor een onderzoek, en aangezien wij ook de afspraken maken voor diagnoses bij aankoop van 2<sup>e</sup> handswagens, raadpleegde ik de agenda en expliceerde*

*de voorwaarden aan mevrouw: of onze techniker thuis moest langs komen en zo ja of zij over een grote overdekte ruimte beschikte, anders moest zij maar naar één van onze depots of garages komen, en zo meer. Mevrouw kon na een tijdje duidelijk niet meer volgen en begon twijfelend: 'techniker ?? .. garage?? ... euh ..' en dan ferm: 't is wel voor mijn borsten, hé !!!'*

*Na even bekomen te zijn (mijn collega lag onder de bureau van 't lachen) heb ik haar vriendelijk uitgelegd dat ze zich hiervoor beter tot haar gynaecoloog of ziekenhuis kon wenden, want dat dit buiten onze bevoegdheden viel – alhoewel dat hiervoor zeker kandidaten genoeg te vinden zouden zijn onder de wegwachters ...*



## DE GEPENSIONEERDE BEENHOUWERS VAN DE TICHELRIJ

Even uw bijzondere aandacht voor een vreemd fenomeen in onze buurt! Op een wandeling van 't Veer tot aan de Kraanbrug, pakweg 500 meter, krijg je maar liefst vijf verhalen van geuzen bloeiende Mechelse beenhouwerijen.

Annie, Marlies, de zussen Feyaerts, beenhouwer Suys, Roger en Greta Maeremans. In dit krantje beginnen we met Maeremans...

“Ik heb de beenhouwerij overgenomen van mijn vader, Georges Maermans. De klanten spraken van ‘de beenhouwerij in 't streutje’, omdat ze gevestigd was in de Borzestraat nr. 4.

Mijn schoonouders hadden een beenhouwerij in Hombeek. Mijn vrouw had nochtans gezworen dat ze nooit met een beenhouwer zou huwen... De tweelingzus van mijn vrouw werkte hier ook. Als ze samen in de winkel stonden wisten de klanten niet wie wie was! Toen

hun beenhouwerij stopte zijn mijn schoonouders ook alle twee bij mij komen helpen.

Onze specialiteit was gehakt en worsten, en dat wil wel wat zeggen, als dat van goeie kwaliteit is, want daar kunt ge zagezegd van alles indraaien! Maar vooral kalfskop in hersensaus was een voltreffer. Het recept kwam van een oude beenhouwer, toen ik avondlessen volgde op de Slagerschool. Ik ben op pensioen gegaan in 2000, toen was ik 34 jaar beenhouwer.

We hebben de zaak overgelaten aan derden, de kinderen hadden andere plannen. Deze waren na 4 jaar failliet. Als ge de zaken niet goed opvolgt...

Ik vind niet dat ik hard hebben moeten werken, want ik deed het graag! Ik had vele en aangename klanten. De vleessector heeft wel veel afgezien: varkenspest, hormonen, gekke koeienziekte... Maar daarna is door de betere controle de kwaliteit van het vlees wel verbeterd.”



## PAASBLOEMEN EN -KLOKKEN

Samen met het Groot-Begijnhof hangt Rondom 't Veer paasbloemen aan de deuren van alle huizen in de buurt. Helpers zijn nog nodig op zaterdag 19 april in de voormiddag! Wil je een handje toesteken? Stuur een mailtje naar Roel ([roel.liers@telenet.be](mailto:roel.liers@telenet.be)) of stop een briefje in de brievenbus (Dobbelhuizen 22)

Op Pasen komen de klokken op het begijnhof! Wil je met jouw kinderen er naar toe? We zijn uitgenodigd... Wel inschrijven voor 1 april (Ook bij Roel en Christine)

## Elke straat een project! DE HANGTUINTJES VAN DE DOBBELHUIZEN

Het buurtcomité besliste om de komende jaren met elke straat van de buurt een project af te spreken. De bedoeling is onze buurt te verfraaien voor bewoners en passanten. Het principe is telkens: we vragen een inspanning van de bewoners en we doen ook een inspanning met het buurtcomité.

Zo kocht de *Tichelrij* kerstverlichting aan. De bewoners van de Tichelrij brachten de helft van het bedrag samen, het buurtcomité paste de andere helft bij.

Voor de *Dobbelhuizen* bedachten we "hangtuintjes met bestuiversvriendelijke bloemen" Onze bijen en vlinders hebben het moeilijk en daarom kozen we voor voedselrijke bloemetjes!

Het idee is erg gunstig onthaald! Vrijwel elk huis zal één of meerdere hangtuintjes installeren. (Was je niet thuis toen we aanbelden? Geen nood, eerdaags mag je opnieuw iemand verwachten.) Ze worden eind april, begin mei opgehangen... én dan maar duimen voor een mooi bloemenstraatje deze zomer.

Heb je een idee voor jouw straat? Aarzel niet om er je schouders onder te zetten... Het buurtcomité Rondom 't Veer is jouw partner.

## Arme Clarenstraat

De Arme Clarenstraat heeft geen vertegenwoordiger in het buurtcomité... én dat willen we graag anders zien. Woon je in de Arme Clarenstraat? Ligt jouw straat je nauw aan het hart? Heb je ideeën en werk je graag samen in jouw buurt? Bel even aan bij Patricia (Dobbelh. 17) of Roel (Dobbelh. 22) of Johan (Dobbelh.31)

## MELAAN EN AB-STRAATJE bij de buurtwerking

Voortaan horen de Melaan, de AB-sstraat en het straatje zonder einde, ook bij de buurtwerking Rondom 't Veer. Een buurtwerking geeft bewoners kansen om elkaar te leren kennen, het samenwonen aangenamer te maken, projecten en evenementen op te zetten...

## BLOEMENDAG 26 april!

Samen met andere buurtcomités verdeelt Rondom 't Veer gratis bloemen van het stadsbestuur. Met deze bloemen kan je je gevel verfraaien. Kom met je bloemenbak op **zaterdag 26 april** naar de Dobbelhuizen nummer 29 (tussen 14 en 16.30 uur), en je krijgt potgrond en bloemetjes. 5 plantjes per gezin!

Ook hier zijn nog helpers nodig! Wil je helpen geef je naam op bij Anita of Johan ([van.steelandt.maryns@telenet.be](mailto:van.steelandt.maryns@telenet.be)), of Dobbelhuizen 31

## Journalisten gezocht !

Dit krantje wordt veel leuker als alle nieuwtjes uit de buurt hun weg naar deze bladzijden vinden. Dus... nieuwe burens, veranderingen, problemen, spijtige of prettige gebeurtenissen? Meldt ze ons!

Redactie-adres:

Dobbelhuizen 31

[van.steelandt.maryns@telenet.be](mailto:van.steelandt.maryns@telenet.be)